

EXCELLENTIE,
BEDROEFDE OUDERS, broeders en zusters van den gevallen,
GEACHTE AANWEZIGEN,

Wij staan hier bij de groeve van één, die voor een edel doel het leven gelaten heeft. Vrijwillig heeft hij zich aan het vijandelijk pelotonsvuur gegeven, om zijn collega's der ondergrondse beweging niet te verraden. Op het veld van eer is hij gevallen voor God, Oranje en het Vaderland!

Het is mij een voorrecht te mogen getuigen, dat hij tot één van mijn oud-leerlingen behoorde. Toen hij bij mij in de klasse zat en de vaderlandsche geschiedenis overeenkomstig het lesrooster aan de beurt was, zag ik telkens zijn oogen schitteren, als het ging over helden, aan wie Nederland zijn onafhankelijkheid te danken had. Echter had ik nimmer kunnen droomen, dat die schitterende oogen zich weldra voor eeuwig voor dit aarsche licht zouden sluiten en voor een soortgelijk doel, waarvoor ze eens op de schoolbanken schitterden.

Bedroefde ouders,

Niets ter wereld kan U het verlies van dezen Uwen zoon vergoeden. Aardsche vergankelijkheden mogen zijn stoffelijk overschot eer bewijzen; redevoeringen en monumenten mogen van zijn lof gewagen, doch dit verlies is door geen aardsche macht te herstellen!

Wat een contrasten in Uw stemmingen, toen de zonnen opgingen van zijn geboorte, van zijn vreeselijken dood en van dezen dag! De zon van blijdschap en verwachtingen, de zon van diepe droefheid en smart! Schoon de tijd Uw leed door berusting verzachtte, wordt met deze gebeurtenis de diepe wonde opengereten. Evenwel het U hierdoor de zoete troost, dat zijn assche rusten mag op de plek, waar eens zijn wieg op stond. Deze gedachte schenkt balsem aan Uw bloedende harten, die in gelatenheid uitroepen: "DE HEER HEEFT GEGEVEN, DE HEER HEEFT GENOMEN, GELOOFD ZIJ DE NAAM DES HEEREN!"

Naar het verre land hebt U hem gestuurd, om hem aldaar voor het leven te laten klaar maken; in tegenstelling met Uw verwachtingen keert zijn gebeente tot U terug, dat U stilzwijgend toeroept: "IK WAS EN BEN NIET MEER!". Ja, ik was en ben niet meer in dit tranendal, doch ben bij mijn Hemelschen Vader, alwaar ik om Zijn Troon juich en Hem bid voor U!

Deze gedachte zij U tot troost.

Ik heb gezegd,

J.K. Zepp Lampe

Aruba, 28 April 1947.-